

Retskrøvning.

ved.

Halvaarsexamen 1877

Erik Sivskov.

Alexander Selkirk.

Den lille *Isle of Juan Fernandez* ligger omtrent hundrede Mile fra Amerikas Vestkyst. Det er en stejl og bjergfuld *Ø.* Den er to Mile bred og fire Mile lang. Den vilde efter al Sandsynlighed ikke være blevet meget bekendt dersom ikke Alexander Selkirks mærkelige Eventyr foranledigede det. Engang landede der nok nogle Spaniere paa *Pen.* men de forlod den strax igjen, og den tjente kun *Livoverne* til *Skjul.* Det var nemlig ^{Selkirks} ~~dette~~ Eventyr der gav Anledning til den Romanen *Robinson Crusoe.* Alexander Selkirk var Raadsmand paa et engelsk Krigsskib i Krigen mellem Spanien og England. Dette haa engang for Anher ved *Juan Fernandez*, og da Selkirk

var uenig med Kapteinen, besluttede han at blive paa
Gen. Han samlede da sine Instrumenter og Bøger sam-
men, og udrustet med en Bøsse, lidt Kruddt og Kugler,
en Gælle og en Kniv, sine Fingerringe og Klæder, sejlede han
i Land. Dog fortrød han sin Beslutning, da han saa
Baaden sejl bort, og bad om at komme med tilba-
gs, men Kapteinen afsløj ham det. Det var i Aaret
1704 at han kom til Gen. Begyndelsen tyngede Ein-
sommeligheden haardt paa hans Sind, men da han
havde overvundet den, levede han rigtig tilfreds.
Han lavede sig en Lytte og skjød vilde Inder.
Han fangede og saan og le Klid, som han tømmede, og
han indrettede endog en Lovagt af Klid, som skulde
beskytte ham, medens han sov. Saaledes gik fire
Aar uden Afvesling. Der landede engang nogle

Spaniere paa ~~de~~ som skyldter ham, men han
flygtede. Engang faldt han ned fra en Klippe og
tabte Brødstøden. Da han raagnede kunde han
se paa Maanen, at han havde ligget der tre Dage. Derpaa
krøb han med Nøje hen til Hylthens og laas og løng
efter. Endelig kom to Krigsskibe til Gen, og da han
saa det britiske Flag, gik han der ned og fortalte dem,
hvad der var haendt ham. Næsten med hans Vilje,
tog de en Skib ham med sig tilbage, ~~hvor~~^{og} han fik
Færeste som Leds. I Aaret 1711 betraadte han atter
Englands Jordbund. Hans Tale var næsten bleven
uforstaaelig i hans lange Ensomhed. Man fortalte ham
at det Skib, han havde tjent paa, var blevet erobret
af Spanierne, og at hele Besætningen endnu var i Fan-
genskab. Han kunde aldrig voerne sig til det

dannede Liv i Hovedstaden, og han
gik ofte ud til Havet og stirrede ud
derover.

Betskrivning

ved

Halvaarsexamen i December 1874.

Christen Lange.

Alexander Selkirk.

Mer end hundrede Mile fra Sydamerikas Vests-
side ligger den lille ϕ Juan Fernandez. Den er
fire Mile lang og to Mile bred og hæver sig, næs-
ten overalt, stejlt op af Havet. Da Spanierne første
Gang kom til den, var den ubeboet, og de nedsatte
sig heller ikke paa den, kun Løroverne søgte under-
tiden Tilflugt der, og den vilde saaledes vistnok
være bleven aldeles ubekendt, ders om ikke Alexan-
der Selkirks Eventyr, som gav Anledning til
den bekendte Roman, „Robinson Crusoe," havde
tildraget sig her. Alexander Selkirk var Baads-
mand paa et lille engelsk Krigsskib. Da han en-
gang var bleven uenig med sin Captajn, og Skibet
netop var i Nærheden af den omtalte ϕ , saa be-

sluttede han at gaa i Land paa den og leve der ganske alene. Han blev da ogsaa landsadt; men strax da han var kommen i Land, fortrød han dog sin Beslutning og bad om Tilladel til at komme tilbage til Thibet; men det vilde Captagnen ikke tillade, og Alexander fik da alle sine Bøger, Klæder, Lengeklæder og en Bøsse med Krut og Kugler udliveredede og maatte blive paa Gen. I Begyndelsen faldt Ensommeligheden ham noget besværlig; men da nogen Tid var forløben, fandt han sig i den med Tilfredshed. Ved Grvelse lærte han at fange de vilde Gjeder, og det lykkedes ham ogsaa at tamme nogle. Da hans Klæder vare opslidte, lavede han sig nye af Dyrehuder, kun Skoene vilde ikke lykkes for ham; han

han havde ogsaa en Mængde Katte, som skulde beskytte ham mod Røtter, medens han sov.

Saaledes hengik fire Aar uden videre Afveksling

Engang kom der et spansk Skib til Gen, og da han viste sig skød de efter ham; men

han frelste sig ved Flugten; en anden Gang

faldt han ned fra en Klippe og laa længe uden

Bevisthed; da han vaagnede, kunde han se

paa Maanen, at han havde været bevistløs

i tre Dage, og han var syg i lang Tid derefter.

Engang kom der et engelsk Skib til Gen, og paa dette kom han ombor og blev Lods. De for-

talte ham, at det Skib han havde været paa

var bleven taget af Spanierne, og Leds Beset-

ning holdtes endnu i Fangenskab. Et Par Aar

efter førtes han tilbage til Europa; men

det varede længe, inden han kunde vænde sig
til Omgangen med andre Mennesker, og han
længtes tit efter sin P; han gik da ofte op paa
en Klippe og kunde da sidde der i flere Timer
og se ud over Havet.